

**HENRY NORTHROP SOMSEN: EEN HOMMAGE**

door Theo Somsen [227]

**Stel: Je bent 92 jaar** en je hoort dat er een reünie gehouden wordt op bijna een dag rijden van je huis.

Het lijkt me logisch dat je dan denkt: 'Ach, dat is niets voor mij; daar ben ik te oud voor'.



Inderdaad dat lijkt logisch, maar zoiets gaat niet op voor Henry N. Somsen [2456] uit Rochester, Minnesota. (Zie foto boven)

Hij wás er; deze inmiddels 93-jarige nazaat van Hendrik Jan Somsen [577], die in 1851 als eerste manlijke emigrant vanuit IJzerlo, Aalten emigreerde. Via, via werd Henry zelfs de trotse bezitter van de ca. 5 kilo zware Statenbijbel, die Hendrik Jan meestorde naar de USA.

**Henry groeide op** in New Ulm, MN., de stad waar hij ook als advocaat werkzaam was en met zijn gezin woonde. Met dat gezin bezocht hij 40 jaar geleden Aalten en toerde hij door Nederland en Europa.

Henry werd tijdens de reünie in 1997 vergezeld

door zijn zoon Steve en diens partner Eva. Velen zullen zich Steve nog herinneren van de Aaltense reünie in 1997, toen hij op een zeer hete zondagmiddag de lindeboom plantte bij het Japikshuis in IJzerlo.

**Tijdens de Baldwin-reünie** stal Henry de harten van alle deelnemers. Zeker, hij oogstte bewondering vanwege zijn aanwezigheid. Ook dwong zijn vitaliteit en zijn interesse in de andere deelnemers bewondering af.

Maar onvergetelijk maakte hij zich op zondagmorgen 4 augustus!

Want nadat de **herdenkingssteen** geplaatst was op het graf van Jan Hendrik Somsen [308], de stamvader van de Baldwinse Somsentak, trad Henry naar voren en nám hij het woord.

Iedereen besepte dat dit wel héél uniek was en luisterde heel aandachtig, vooral omdat alles wat Henry zei recht uit zijn hart kwam. Hij begon met aan te geven, dat wij allemaal veel te danken hebben aan de initiatieven om een band te smeden tussen de Somsens en hun verwanten.

Daarna benadrukte hij de grote verscheidenheid van mogelijkheden die de Somsenstichting ons biedt, zoals de website, het familie magazine en een reünie als deze.

Enthousiasme wekte zijn pleidooi (een advocaat kan zich natuurlijk niet echt verloochenen!) om over **vijf** jaar opnieuw een reünie te houden in Nederland.

**Vindt u het verwonderlijk**, dat alle aanwezigen Henry Northrop Somsen vervolgens voorgoed in hun hart sloten?!



Rond de herdenkingssteen.  
Midden voor:  
Henry N. Somsen